

Gunilla tänker högt!



Torö 2juni 2006

Härligt, vi befinner oss mellan hägg och syren - skomakaren stänger sin verkstad. Vi blir fler och fler ute i stugorna, på bryggan, i affären, på gris-och älg safari - måtte vi bara slippa vargen. Ni som har Toröbladet, ni såg väl vargspåren som Ulla Lagerström fotograferat vid Gustavsro? Hujedamej!

Snart är det skolavlutningar med all doft av förväntningar, sommar, sol och liljekonvaljer.

Låt mig få minnas mina skolavslutningar eller kanske framförallt dagen efter examen i småskolan och högre upp i åldern. Jag tänker ofta på det den här tiden när vi åker bil på Torövägen. Då i mitten på 50-talet fick syster Monica, mamma och jag packa våra sommarväskor, pumpa våra cyklar för att göra årets resa - till Torö! Då var det sommar! Vi cyklade ut till den lilla sommarstugan (då fanns inte ens tanken på att kalla det fritidshus), till mormor på Trevik, till alla kusiner runt om i stugorna, till alla våra sysslingar, till korna i hagen, till alla andra sommarungar, till hästen i hagen, till alla små pyttegrador i Starrgårdskurvan som vi byggde vägar och hus åt i mammas tvättbalja av zink.

Under dessa cykelturer var det aldrig fråga om hjälmar, stingpinnar ...det var ju knappt nångon trafik alls att tala om. Kanske mötte vi mjölk bilen eller farbror Bengt Hydén i sin buss. Men inte en motorcykel, inga stadsjeepar, inga eu-moppar. Och pappa kom ut från bostaden i Nynäs nästan varje kväll. Han kom i 30 knyck på sin ljusgröna Apollo. Om vi var riktigt snälla och tvättade den fick vi låna den - ner till sjön och upp till leddet. Det ni!

Alla dessa härliga somrar med gräskull, mete, syjuntor i solen, kalas på kusinernas plättberg, roddturena med vår tjärade eka -Hundringen som vi rodde till kiosken vid Ankarudden för att köpa en en-kronas chokladkaka (så som kostar sjutton kronor nu ni vet). Så småningom ändrades intressena till att riktas mot kortspel och så i lekstugan, cykelturer för dans vid Svärdsögården....

Ja ja det var då det och nu har vi försökt ge våra killar sommarminnen från Torö. Hoppas att de kommer att minnas alla badturer, småflundror som killat mellan tårna, bygget av Tage - vår badflotte, lek och bus med alla sina sommarvänner, moppeturer, sommarflirter....och allt annat som vi som föräldrar inte känner till.

Nu är sommaren här och vi ger oss fina sommarminnen så vi har något att leva av den dan vi ska leva på våra minnen!

Gunilla