

Gunilla tänker högt!



BÄSTE TREVIKSBO

18/8 2007

Nu kan du ta del av protokollet från årsmötet som hölls 21 juli. Klicka på flik 2 här ovan. En påminnelse samtidigt - fyll i din försäkran angående bryggreparation. Svar skall vara styrelsen tillhanda före den 24 augusti. Skicka ditt svar till Monica eller Hans.

I övrigt gungar Hembygdsföreningen till och från Stendörren idag på sin årliga utflykt. Vi som inte hade möjlighet att åka med kan läsa om Stendörren på Länsstyrelsens i Sörmlands läns hemsida; <http://www.d.lst.se/d>

Och det jobbas i stugorna inför hösten. Vi har observerat fällning av gamla aspar, dörrar som slipas och görs fina inför Kung Vinter, någon lånar grannens tryckluftsagregat för att "snygga till" i vattenledningar och olika behållare, lär sig mycket och får ett klart fint vatten till kaffe, potatiskok och hustruns dusch!

Barnbarn springer ännu barfota eller i Foppatofflor mellan stugorna. Så tänker undertecknad vidare på sin barndom här på Torö. Vi hade sandaler, eller de röda små träskorna med blommor på, nu som prydnad på väggen drygt 50 år senare eller som en av de kära kusinerna han hade sina små fötter fulla med klisterlindor. "Mer klisterlindor mamma!" Trots alla plåster hade fotsulorna sedan framåt hösten blivit hårda som pansar. Och vilken liten gosse kan i den situationen då stå ut med att ha skor på sig när han tvingas hem till stan på hösten? Det har berättas för den lille gossen och oss andra på julafton efter julafton, på kalas efter kalas om det lilla hyss han då gjorde. Lydig som han ju var! Hm! Han tog på sig sina skor. Sa hejdå till sin mamma. Gick ut och lekte eller om det var möjligen var till skolan han gick.

Glad och trygg i vetskap om att den lille äntligen hade skor på fötterna kunde faster i lugn och ro tvätta randigt och baka matbröd. Men ojdå! När hon sedan skulle ta den dagliga inköpsrundan till Konsum....vad såg hon då? Jo de små pojkskorna prydligt parkerade innanför porten till huset.

Hur det än är med dagens skor och barfotabarn så är min förhoppning att det ska bli kloka beslut fattade om våra bryggor, att augusti och september ska bjuda på fina dagar med klar luft och utan alger som förstör längtan efter de sköna höstbaden.

Lev väl!

Gunilla, er webbkontakt